

Liturgie voor zondag 8 juli 2018

Muziek vooraf

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of voor uzelf.

Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de dienst.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:

Intochtlied: NLB 975: 1

1 Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

Bemoediging en Groet

Vg: De Heer zij met U
A: Ook met U zij de Heer
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: O God, zie ons aan met ogen vol warmte
A: En doe ons weer leven met hart en ziel
Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien
A: En geef ons uw heil
Vg: Leer ons vertrouwen op de Geest die in ons spreekt
A: En op de Vader die ons door en door kent. Amen

Zingen: NLB 975: 2

2 Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie is op aarde neergedaald.

Gemeente gaat zitten

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: NLB 975: 3 en 4

3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen,
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

4 Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar
aardse hemelse ontmoetingsplek.

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Schriftlezing: Matteüs 10: 16-33

Zingen: NLB 800: 1, 2 en 3

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet.

2 Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

Overdenking

Meditatief orgelspel

Collecte voor de Diaconie en wijkkas

De tafel wordt klaargemaakt en we zingen: NLB 385: 1 en 4

1 De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Viering Heilig Avondmaal

Nodiging

Wensen wij elkaar de Vrede van Christus

Lezen Tafelgebed en zingen tussendoor enkele malen:

NLB 103^e (=Taizé5)

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Delen van brood en wijn.

Onder het delen van brood en wijn zingen:

- Taize 67 Let all who are thirsty come

Let all who are thirsty come. Let all who
wish receive the water of life freely.
Amen, come Lord Jesus. Amen, come Lord Jesus.

- Taize 9c Jezus, U bent het licht in ons leven

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven
open mijn hart voor uw liefde o Heer.

- NLB 117d

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Na de viering zingen we:

Bronswijk Rakelings Nabij, lied 88: 1 en 2

1 Wie wonen wil in een blijvend huis,
wie beeld wil zijn van jaloom en kruis,
die moet het pad gaan van de mens,
die hart heeft voor Gods liefste wens:

Refrein: Word elkaar brood, weest elkaars wijn.
Wil elkaars vuur, licht en leven zijn

2 Die bouwt op rotsen van kwetsbaarheid
en geeft zicht prijs aan barmhartigheid.
Steeds levend uit verwondering
weet hij zich hier Gods sterveling.

Refrein: Word elkaar brood, weest elkaars wijn.
Wil elkaars vuur, licht en leven zijn

Gebeden

Zingen: NLB 362: 1 en 2

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Zegen Gemeente zingt: Amen, amen.

Zingen: NLB 425

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.