

Liturgie zondag 6 mei 2018

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziek gespeeld op orgel of vleugel.

Luiden van de klok

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: NLB 705: 1 en 2

1 Ere, zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Bemoediging en groet

v. de Heer zij met u

g. ook met u zij de Heer

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid

g. en niet laat varen het werk van zijn handen

v. genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

g. Amen.

Zingen: NLB 705: 3 en 4

3 Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel loof uw werk!
Halleluja, halleluja, loof de Koning, heel zijn kerk!

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der Heren Heer! *(Gem. gaat zitten)*

Welkom en Inleiding

Zingen: Opwekking 220

1 Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus' bloed.

refrein:

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

2 Voll' onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
't Eigen ik doden, zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God. *refrein*

3 Volle verlossing, gans vrij te zijn.
'k Mag alles leggen in zijn hand.
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar 't vaderland.

refrein

4 Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,
dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij.
'k Mag nu steeds leven voor mijne God.

refrein

Gebed

Zingen: LdH 369

1

O, had 'k een hart als de sneeuw wit en rein,
vlekkeloos bewaard in de levensfontein,
Vrij van de zelfzucht, van hoogmoed en drift,
waarin God zelf heeft zijn wetten gegrift.

Refrein:

**O, zulk een hart, sneeuw wit en rein,
laat het, O, Heiland, mijn deel voortaan zijn!
Heer 'k hoor U toe; U bent de mijn?
Maak nu mijn hart als de sneeuw wit en rein.**

2

O, had 'k een hart als de sneeuw wit en rein,
waar Jezus' vrede alles rustig doet zijn.
Waar elke polsslag gewijd is aan Hem,
altijd bereid om te volgen zijn stem!

Refrein

3

O, had 'k een hart als de sneeuw wit en rein,
waar 't zuivere licht van Gods Geest helder schijnt,
Waar in de liefde van God altijd brandt,
liefde die angsten ten diepste verbant.

Refrein

4

O, had 'k een hart als de sneeuw wit en rein,
om Jezus meer gelijkvormig te zijn,
Groeierend in kennis, in liefde en trouw,
tot ik daarboven mijn Koning aanschouw.

Refrein

Schriftlezing: Johannes 8: 31-36 en Galaten 5: 13-16

Overdenking: Geeft vrede ook werkelijk vrijheid?

Zingen: Opwekking 123

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

**Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.**

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. **Refrein...**

Bericht van overlijden: we zingen:
Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan
Zet ons in uw licht, verhef uw Aangezicht en open hart en oor,
doordring ons met uw Woord

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

1e voor diaconie en PKN (Missionair werk en kerkgroei)

Zingen: Opwekking 71

Refrein 1

1 Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven.

Couplet 1

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein 1

2 Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven

Couplet 2

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan:

Refrein 2

3 Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen.