

Liturgie zondag 4 november 2018

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk, gespeeld op orgel of vleugel.

Luiden van de klok

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen:

NLB 868: 1, 2,3 en 5

- 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

- 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

- 3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

- 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Bemoediging en Groet

- v. De Heer zij met u
g. ook met u zij de Heer
- v. Onze hulp is in de Naam van de Here God
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
- v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen.
- v : Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
g. Amen

Zingen: NLB 836: 1, 2, 3, 4 en 5

- 1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

- 2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

- 3 O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

Welkom

Inleiding

Zingen: NLB 118: 1, 5 en 9

1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegenen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Gebed

Zingen NLB 314: 1, 2 en 3

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Schriftlezingen: Johannes 21: 17–19 en 1 Petrus 2: 6 - 10
Overdenking: Terug- en vooruit kijken
Stilte

Zingen NLB 62: 1, 4 en 5

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Bericht van overlijden, wij zingen:

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven: 1e Kerk in actie, 2e PGEmmen

Slotlied: NLB 413: 1, 2 en 3

1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: 'Heilig, heilig, heilig' toe!

3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan- laat ons niet verloren gaan.

Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen