

Liturgie Kerst, Ichthus, 25 december 2017

Voorganger: ds. J. de Valk-boerma

Organist: dhr. D. Swama

Trompetist: dhr. L. Luitjens

Met medewerking van het Ichthuskoor o.l.v. dhr. F. Vugteveen



U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.

Muziek vooraf

Als de kerkenraad binnen is wordt in stilte geluisterd als voorbereiding op de dienst.

Het Ichthuskoor zingt:

Gloria Intrada (bew. André van Vliet): Gloria, gloria, ere zij God

Zingen (samenzang met Ichthuskoor): Heerlijk klonk het lied der eng'len

koor: 1 en 2; allen: refrein en 3

Refrein: Vrede zal op aarde dagen,
 God heeft in de mens behagen:
 zalig die naar vrede vragen,
 Jezus geeft die hoort Zijn stem.

3 Leer ons bij Uw kribbe buigen,
 leer ons knielen bij Uw kruis;
 Leer ons in Uw naam geloven,
 neem ons eens in 't Vaderhuis. Refrein

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat staan allen op en zingen: NLB 477: 1, 2 en 5

1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2 De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.



5 Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die koning.

Bemoediging

V: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Licht en vrede voor u, van God de Vader en van Jezus, het kind van licht.

G: Laat ons verheugen over dit kind dat de wereld een nieuwe weg laat zien

V: Open ons voor Hem die eeuwigdurend in ons geboren wordt, leeft en groeit en waarmaakt
dat onze verwachting verbonden is met uw Naam .

G: Amen!

We wensen elkaar de vrede van Christus toe

(gemeente gaat zitten)

Inleidend woord

De kerstkaars wordt aangestoken

Gedicht

Kyriegebed



Zingen (glorialied): NLB 476: 1 , 2 , 3 en 4

1 Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2 Christe Kyrie-leison, laat ons zingen blij,
daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyrieleis.

4 Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand'.
Ze offerden ootmoediglich mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.



Gebed om het licht van Gods Geest

Kerstverhaal (door Dien Post)

De kinderen gaan naar de nevendienst. Zingen:

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord.

Luisteren: O holy Night (door David Phelps)

Lezen: Johannes 52: 7 - 10

Zingen: NLB 486: 1, 2 en 4

1 Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

2 Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders, waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

4 Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de nacht is niet meer ver,
bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan;
herders, blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim bam, laat de trom, rom rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Lezen: Lucas 2: 1- 20

Zingen: 478: 1, 2 en 4

1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.



4 O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Meditatie

Het Ichthuskoor zingt:

Nativity caroll (John Rutter)

Let us go to Bethlehem (Bradley Ellingboe)

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Collecte (1e: Kerk in Acie / 2e: PGE)

Het Ichthuskoor zingt:

Joy to the world

(bewerking Hans van der Laan)

Zingen (samen met Ichthuskoor): Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

Zegen

Gemeente zingt: Amen, amen



Licht van Hoop

Licht van hoop,
schijn door de vensters
van de ogen naar het hart,
ken mijn naam en maak me weerbaar,
kleur mijn dagen zonder zwart.

Licht van hoop,
schijn voor de zieken,
voor de mensen zonder hoop,
voor alleengaanden, ontheemden,
voor de wereld en zijn nood.

Licht van hoop,
toekomst van Vrede
door het Kind aan ons gebracht,
fluister ons een nieuwe aarde,
dwars door 't duister van de nacht.

(Cobie Verheij-de Peuter)

