

Orde van dienst

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.

Oefenen: NLB 783

Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar het muziek als voorbereiding op de dienst. Het koor zingt „Kom bij mij”.

Luiden van de klok

Rondleiding foto 1: *de ontvangsthal*

wat is dit voor huis.....open huis.....

Zingen: NLB 216: 1, 2 en 3

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Rondleiding foto 2: *de kerkzaal*

wat is dit voor zaal.....o.a. voor stilte....

Stilte

Votum en groet

V: Vrede voor iedereen hier gekomen in de naam van de Eeuwige!

Een open huis voor iedereen die op weg is met vragen.

G: Een open huis voor iedereen die onderweg is met vertrouwen.

V: Een open huis voor iedereen die onderweg is met verdriet

G: Een open huis voor iedereen die onderweg is met vreugde

V: Een open huis voor iedereen die onderweg is met twijfel en afkeer

G: Een open huis voor iedereen die onderweg is met wroeging en spijt

V: Een open huis voor iedereen die de Eeuwige zoekt op zijn weg

A: Een open huis voor iedereen die God is tegengekomen onderweg

V: In zijn naam zijn we hier allemaal samen, jong en oud, God van de weg

A: God geef Licht en Leven, God van iedereen. Hosanna! Amen

Zingen: Zingenderwijs 45: 1, 2, 3 en 6

1 Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
Daar komt geen mens tekort.

2 Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.

3 Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt, wordt er getroost.

6 O Eeuwige, verberg u niet,
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.

Inleiding

Rondleiding foto 3: *Helpende Hand*....
betrokken op de nood van de wereld

Kyriegebed

Koor zingt: „God ik was u even kwijt” en „De geest des heren”

Rondleiding foto 4: *Jeugdhonk Misker*
een kerk voor jong en oud.....

Kinderen gaan naar de kindernevendienst **Zingen:**

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord.

Rondleiding foto 5: *de kansel*
over de bijbel...

Lezen: Lukas 19: 1 - 10

Zingen: NLB 783: 1, 2 en 3

1 Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
de zon in de lucht en languit in 't gras.
Voor mij is geluk de stilte te horen
om zo te ontdekken hoe het ooit was.

2 Voor mij is geluk het leven te delen,
een hand in mijn hand en samen op pad.
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren: „Jij bent mijn schat.”.

3 Voor mij is geluk om vrede te maken.
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk de ruzies te staken,
om muren te slechten, stoppen met strijd.
Om liefde te geven, nu en altijd.

Preek

Rondleiding foto 6: *piano*
over muziek

Muziek: Andante uit Sonate in B-mineur (BWV 1030) van J.S. Bach

Collecte (1e: Diaconie / 2e: PGE)

Koor zingt: „Stond eens stil op mijn pas” en „In een wereld”

Dankgebed, voorbeden en onze Vader

Rondleiding foto 8: *de Zeihuuv*

gezelligheid en ontmoeting....uitnodiging voor rest van de dag!

Koor zingt: „Geef ons vrede”

Zingen: NLB 531: 1, 2 en 3

1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,-
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen',-
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

Rondleiding foto 8: *Luchtfoto Emmermeer*

dit is

Zegen

Gemeente zingt: Amen, amen