

Liturgie voor zondag 14 mei 2017

Muziek vooraf

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of voor uzelf.

Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de dienst.

Het luiden van de klok - moment van stilte

Als de voorganger opstaat staan allen op en Zingen: Psalm 33: 1 en 2

1 Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrumpet.

2 Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Bemoediging en Groet

Vg: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg: O God, keer U om naar ons toe

A: En doe ons weer leven met hart en ziel

Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien

A: En geef ons uw heil

Vg: Leer ons te waken over onze broeders en zusters

A: en leer ons te kijken naar elkaar, zoals u kijkt. Amen

Zingen: Psalm 33: 7 en 8

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Gemeente gaat zitten

Inleiding op de dienst

Kyriëbed, afgewisseld door het zingen: NLB 756: 4,5,6

4 Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd?

5 Dat alle tyrannie eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie, dan zal het vrede zijn!

6 Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

Gloriesong: NLB 900 (3x)

Nada te turbe nada te espante,
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
sólo Dios basta.

Kindernevendienst

Kinderen komen naar voren en na het aansteken van de kaarsjes gaan zij, onder het zingen van
'Vlam van ons Bestaan' naar de kindernevendienst

Zingen: Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan
Zet ons in uw licht, verhef uw Aangezicht
en open hart en oor, doordring ons met uw Woord

Schriftlezing: Genesis 4: 3-16 en Johannes 21: 15-19

Zingen: Ev. Liedb. 371: 1, 2 en 4

1 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,
want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

2 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

4 Als ik in Uw Glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zo veel als nu.

Overdenking

We luisteren naar Blöf en Typhoon: Een wereld van verschil

Zingen: NLB 649: 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7

1 O Heer, blijf toch niet vragen. Gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dragen, niet gaan waarheen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vragen.

2 O Heer, heb mededogen. Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen, dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

3 Gij vraagt ten tweeden male. Gij, Herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen en kermen in de nacht. Gij vraagt ten tweeden male.

4 Heer, blijf mij niet ontroeren. Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren; maar dit is mij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

5 Ten derden male vraagt Gij. Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, begraaft ze in uw graf.
Ten derden male vraagt Gij.

6 Gij weet toch alles, Here. Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren, zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

7 O Heer, vraag altijd verder. Uw liefde triomfeert.
Hurlingen worden herder. Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.

Dankgebed, voorbeden en 'Onze Vader'

Collecte en kinderen komen terug van de nevendienst

De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e voor kerk

Zingen: NLB 868: 1 en 4

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

Zegen

Zingen: NLB 868: 5

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.