

## Orde van dienst

*U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de werldebol voor iets of iemand of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de werldebol.*

Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar het muziek als voorbereiding op de dienst.

## Luiden van de klok

### Stilte

**Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen:** NLB 275: 1 en 2

- |  |  |
|--|--|
| 1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig<br>en hoe onzegbaar ons nabij.<br>Gij zijt gestadig met ons bezig<br>onder uw vleugels rusten wij. | 2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden<br>niet hoog en breed van ons vandaan.<br>Gij zijt zo mens'lijk in ons midden<br>dat Gij dit lied wel zult verstaan. |
|--|--|

### Bemoediging en groet

V: De Heer zij met u

**G: Ook met u zij de Heer.**

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft.**

V: O God, zie ons aan met ogen vol warmte

**G: en doe ons weer leven met hart en ziel.**

V: Laat ons o Heer uw liefde zien

**G: en geef ons uw heil.**

V: Geef ons moed in deze tijd van „met zonder Jezus”

**G: Help ons elkaar te verstaan en te groeien aan elkaar. Amen.**

**Zingen:** NLB. 275 :3

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen<br>en niemand heeft U ooit gezien.<br>Maar wij vermoeden en geloven<br>dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. | (gemeente gaat zitten) |
|---|------------------------|

## Inleiding op de dienst

### Gebed

**Zingen:** NLB. 275 :4 en 5

- |  |   |
|--|---|
| 4 Gij zijt in alles diep verscholen<br>in al wat leeft en zich ontvouwt.<br>Maar in de mensen wilt Gij wonen<br>met hart en ziel aan ons getrouwd. | 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig<br>waar ook ter wereld mensen zijn.<br>Blijf zo genadig met ons bezig,<br>tot wij in U volkomen zijn. |
|--|---|

**Lezen:** Johannes 14: 23-29 en Handelingen 1: 1-8

**Zingen: NLB 666: 1**

1 De Heer is opgetogen.  
Hij steeg boven ons uit.  
Wij staan met onze ogen  
voor een beslagen ruit.  
Daarop heeft Hij geschreven:  
Ik laat je niet alleen.  
Een glimlach van Zijn vrede  
valt door die woorden heen.

**Lezen: 1 Petrus 4: 7-11**

**Zingen: NLB 666: 2**

2 De Heer is in de wolken,  
onttrokken aan ons oog.  
Maar Hij heeft alle volken  
Zijn Koninkrijk beloofd.  
Al blijft Hij nu verborgen  
in teken en in taal,  
straks, op de nieuwe morgen,  
zien wij Hem allemaal.

**Preek**

**Zingen: NLB 973: 1, 2 en 3**

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor,  
halleluja,

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja!

**Collecte** (1e: diaconie / 2e: wijkkas)

**Nodiging tot het vieren van het Heilig Avondmaal**

**Wij wensen elkaar de Vrede van Christus**

**Tafelgebed en zingen tussendoor enkele malen: NLB 103e**

Prijs de Heer mijn ziel,  
en prijs zijn heil'ge naam.  
Prijs de Heer mijn ziel,  
die mij het leven geeft.

**Onder het delen van brood en wijn zingen we:**

*Taize 67:* Let all who are thirsty come.  
Let all who wish receive the water of life freely.  
Amen, come Lord Jesus.  
Amen, come Lord Jesus.

*Taize 9c:* Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.  
Jezus, U bent het licht in ons leven  
open mijn hart voor uw liefde o Heer.

*NLB 117d* Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum.

**Na de viering zingen we: Iona I 41: 1 en 2**

1 Brood, hier gedeeld om het leven,  
voedsel om verder te gaan,  
teken van liefde, gegeven in ons bestaan.  
om in Gods naam de weg van Jezus te gaan.

2 Beker - gereikt vanuit vreugde,  
wijn ingekleurd door de pijn,  
teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn  
om in Gods naam de weg ten leven te gaan.

**Gebeden**

**Zingen: NLB 1010: 1 en 2**

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!

**Zegen**

**Gemeente zingt: Amen, amen**

**Zingen: NLB 1010: 4**

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!