

Liturgie voor zondag 11 november 2018

- * In deze dienst zullen Gerrit en Mania Fleming, Dick Heijse en Harrie Beukers in het ambt bevestigd worden,
- * er zal aandacht zijn voor Dankdag,
- * alsmede aandacht voor de week van de mantelzorgers,
- * en zal pionier Yoeri Emmaneel vertellen over zijn werk.

Muziek vooraf

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of voor uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.

Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd, als voorbereiding op de dienst, naar het lied: 'Met niets van niets' (tekst Huub Oosterhuis – gezongen door Berget Lewis)

Luiden van de klok - stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en Zingen: NLB 87: 1, 2, 3

1 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.

2 Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer

en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

hen tellen, als in Israël ingelijfd,

en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Bemoediging en groet

V: De Heer zij met u.

G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de Naam van de Here God

G: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en niet loslaat het werk van zijn handen.

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G: Amen

Zingen: NLB 87: 4

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,

dansend de harpen en cymbalen slaan,

en onder fluitspel in het ronde gaan,

zingend: 'In u zijn al onze fonteinen'.

(gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: Opwekking 488 (met video mee)

1 Heer ik kom tot U, neem mij hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want, Heer ik heb ontdekt

dat, als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.

2 Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij. en Heer leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein

Lezen: Marcus 12: 28-34

Zingen: NLB 320: 1, 2, 3 en 4

1 Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

2 Bemin uw Heer te allen tijd,
dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3 Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4 De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

Overdenking

We luisteren naar: 'Om Liefde'

(tekst Huub Oosterhuis, gezongen door Paul de Leeuw)

Bevestiging van ambtsdragers:

* **Zingen: NLB 362: 1**

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

* **Enkele woorden**

* **Vragen en antwoorden**

* **Zegen en toezingen: NLB 256**

1 Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

2 Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott.

* **Vraag aan de gemeente**

* **Zingen als antwoord: NLB 362: 2**

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

Aandacht voor de week van de mantelzorg

Zingen: NLB 221: 1

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Collecte - 1e voor de diaconie, 2e voor de Kerk

Het verhaal van Yoeri Emmaneel

Gebeden

Zingen: NLB 704: 1 en 2

1 Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.

Zegen

Zingen: NLB 704: 3

3 Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.