

Orde van dienst

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.

Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar Trieste, het eerste deel uit Sonate in F-moll van G.P. Telemann, als voorbereiding op de dienst.

Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik Mijn welbehagen (Mattheus 3: 17).

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 215: 1, 2 en 3

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2 Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

3 Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Votum en groet

V: De Heer zij met u

G: ook met u zij de Heer

V: Onze hulp is in de naam van de Here God,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en niet laat varen het werk van zijn handen.

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G: Amen.

(gemeente gaat zitten)

Welkom

Zingen: NLB 315: 1 en 2

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Gebed

Muziek:

Allegro, tweede deel uit Sonate in F-moll van G.P. Telemann.

Lezen: Exodus 2: 1 - 10 en Johannes 6: 28 - 35

Zingen: Psalm 42: 1 en 7

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Verkondiging

Muziek:

Andante en vivace, derde en vierde deel uit Sonate in F-moll van G.P. Telemann.

Zingen: NLB 943: 1, 3, 5 en 6

1 God gaat zijn ongekende gang
vol donkere majesteit;
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

3 Geliefden Gods, scheidt nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen die geneest.

5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

6 Hoe blind vanuit zichzelf is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindlijk eeuwig licht.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte (1e: Diaconie / 2e: jeugdwerk PGE)

Zingen: Psalm 149: 1

1 Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw koning tegemoet.

Zegen

Gemeente zingt: Amen, amen