

Orde van dienst

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: Ps 33: 1 en 2

1 Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

2 Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Openingswoorden

V. Heer, open onze lippen.

G. Opdat onze monden zullen zingen van uw eer.

V. God kom ons te hulp.

G. Heer, haast U ons te helpen.

V. Trouwe God, nu de dagen lengen, de oogst van het veld is gehaald,
willen wij u danken voor alles wat het land en ons leven heeft voortgebracht.

G. Wij zoeken Uw aangezicht, als wij onze weg vervolgen.

Wees met ons in onze vreugde en verdriet, bij ons vallen en opstaan.

V. Barmhartige God, vergeef ons! Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.

Goede God geef ons uw genade! Wees in ons midden.

G. Ga met ons mee op onze levensweg . Amen.

Welkom

Zingen: Ps 33: 7 en 8

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Gebed

Zingen: Ps 136: 1, 2, 12 en 13

1 Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

2 Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

12 Loof de Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijs geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Lezen: Deuteronomium 24: 14 en 15 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Zingen: Zingenderwijs 16: 2 en 3 (Melodie NLB 653)

2 Omringd door sporen van agressie:
Wereld waarin de angst regeert,
waar onze wens te zijn geborgen,
andermans leven torpedeert.
Breng ons dan in herinnering,
compassie voor de vreemdeling.

3 Leer ons vanuit jouw woord te leven:
Liefde die niemand tot iets dwingt,
zorg die ons dichter bij elkaar brengt,
vreugde die ons voor altijd bindt.
Breng ons dan in herinnering,
uw zachtheid die de dood bedwingt.

Lezen: Matteüs 20:1-16 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Zingen: NLB 991: 1, 2, 6 en 8

1 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2 God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.

Overdenking

Stilte

Zingen: NLB 704: 1, 2 en 3

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Gees
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Gebeden – Stil Gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: PGE)

Zingen: NLB 245: 1 en 2

1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deze avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Zegen

Gemeente zingt: Amen, amen

Zingen: NLB 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Aansluitend is er gemeenteavond in de Zeihuuv-zaal.